

VIJFTIG

Tijdens mijn vakanties in de bergen heb ik best aardige burens met hun soms heel mooie houten huizen. Tussen berg en dal loopt altijd wel een beek waar heel veel wilde duiven maar ook herten⁶ komen drinken. Zo 'n kronkelende beek⁸ lijkt wel op de velp⁹ uit mijn Hageland, alleen vind je hier nergens een sluis zoals op de Velp in Kersbeek-Miskom. Naast duiven schoten jagers ook de herten neer eigenlijk voor de hoeven, die hebben hier een grote waarde.

En heer Axel, burgemeester met een aardige wedde, beschouwd jagers als helden. Heer Axel¹⁶ is echt¹⁹ een goor persoon, nooit een groet, een amateur schermer, en een andere hobby is samen met de jagers hertenvlees roosteren bij kruiken wijn uit zijn wijngaarden. Elk jaar met Sint Maarten op 11 november, sloten de jagers en Axel een verbond in zijn houten tempel. De houten huizen met marmeren zuilen voor de ingang noemt men daar een tempel.

Bij Sint Pieter en zijn engelen; enkele jaren geleden gebeurde er iets vreselijk.

De tongen werden lossen, er rolde al eens een krachtterm door de lucht, de neuzen werden roder, het leek uit de hand te lopen. Naast zijn houten tempel was een klein rietveld met twee diepe putten, daar ging men soms brakke wijn in gieten.

Dit zou leiden tot ruzie. Er ontstonden twee kampen. Men vocht zoals leeuwen voor een buit. Bij het rietveld lag een veen, en daar sukkelde jaren geleden een dronken jager in. Hij werd nooit teruggevonden. Iedereen zweeg. Het verbond van het monster met de jagers.

Dit verhaal blijft een doorn in het oog van zijn zoon, die het me vertelde.

Als wandelaar uit Hasselt, denk ik, Nieuwpoort is wel het Knokke van de Westkust, maar geef mij toch maar de bergen.

En een week wandelen door bergen en dalen maakt de geesten vrij.

Ik roep Sint Anthonius, patroonheilige van de reizigers, ter hulp dat alles vlotjes mag verlopen.

Deze middag, 22 juni, kreeg ik te horen van dr. Malcorps dat ik toch mag gaan wandelen. Vandaag een injectie in mijn knie. Nog twee te gaan.

Op 1 augustus ben ik dan echt weg mijn waarde. Naar het Zwarte Woud. Dan groet ik u allen en tot na 8 augustus.

22 juni 2020

Probus Hasselt van Veldeke - Verhalen in coronatijden

MET VIJFTIG NEDERLANDSE PLAATSNAMEN

Tijdens mijn vakanties in de **bergen** heb ik **best** aardige **buren** met hun soms **heel** mooie **houten huizen**. Tussen **berg en dal** loopt altijd wel een **beek** waar **heel** veel wilde **duiven** maar ook **herten** komen drinken. Zo 'n kronkelende **beek** lijkt wel op de **Velp** uit mijn Hageland, alleen vind je hier nergens een **sluis** zoals op de **Velp** in Kersbeek-Miskom. Naast **duiven** **schoten** jagers ook de **herten neer**, eigenlijk voor de **hoeven**, die hebben hier een grote **waarde**.

En **Heer Axel**, burgemeester met een aardige **wedde**, beschouwt jagers als **helden**.

Heer Axel is **echt** een **goor** persoon, nooit een **groet**, een amateur **schermer**, en een andere hobby is samen met de jagers hertenvlees **roosteren** bij kruiken wijn uit zijn **wijngaarden**. Elk jaar met **Sint Maarten** op 11 november, **sloten** de jagers en **Axel** een verbond in zijn houten **tempel**. De **houten huizen** met Griekse marmeren **zuilen** voor de ingang noemt men daar een **tempel**.

Bij **Sint Pieter** en zijn **engelen**; enkele jaren geleden gebeurde er iets vreselijk.

De tongen werden **losser**, er **rolde** al eens een krachtterm over de lippen, de **neuzen** werden roder, het **leek** uit de hand te lopen. Naast zijn **houten tempel** was een klein **rietveld** met twee diepe **putten**, daar ging men soms brakke wijn in **gieten**.

Dit moest **leiden** tot ruzie. Er ontstonden twee **kampen**. Men vocht zoals **leeuwen** voor een buit. Bij het **rietveld** lag een **veen**, en daar sukkelde jaren geleden een dronken jager in. Hij werd nooit teruggevonden. Iedereen zweeg. Het verbond van het **monster** met **acht** jagers.

Dit verhaal blijft een **doorn** in het oog van zijn zoon, die het me vertelde.

Als wandelaar uit **Hasselt**, denk ik, **Nieuwpoort** is wel het Knokke van de Westkust, maar geef mij toch maar de **bergen**.

En een week wandelen door **bergen** en **dalen** maakt de geest vrij.

Ik roep **Sint Anthonius**; o.m. patroonheilige van de reizigers; ter hulp dat alles vlotjes mag verlopen.

Deze middag, 22 juni, kreeg ik te horen van dr. Malcorps dat ik toch mag gaan wandelen. Vandaag een injectie in mijn knie. Nog twee te gaan.

Op 1 augustus ben ik dan **echt** weg mijn **waarde**. Naar het Zwarte Woud. Dan **groet** ik u allen en tot na 8 augustus.

50 plaatsnamen in Nederland

1 Bergen (Limburg) 2 Best (N. Brabant)

3 Buren (Gelderland) 4 Heel (Limburg)

5 Houten (Utrecht) 6 Huizen (N. Holland)

7 Berg en dal (Gelderland) 8 Beek (Limburg)

9 Velp (Gelderland) 10 Sluis (Zeeland)

11 Schoten (N. Brabant) 12 Neer (Limburg)

13 Hoeven (N. Brabant) 14 Waarde (Zeeland)

15 Heer (Limburg) 16 Axel (Zeeland)

17 Wedde (Groningen) 18 Helden (Limburg)

19 Echt (Limburg) 20 Goor (Overijssel)

21 Groet (N. Holland) 22 Schermer (N. Holland)

23 Roosteren (Limburg) 24 Wijngaarden (Z. Holland)

25 Sint Maarten (N. Holland)

26 Sloten (Friesland)

27 Tempel (Z. Holland)

28 Herten (Limburg) 29 Dalen (Drenthe)

30 Zuilen (Utrecht) 31 Sint Pieter (Limburg)

32 Engelen (N. Brabant) 33 Losser (Overijssel)

34 Rolde (Drenthe) 35 Neuzen (Zeeland)

36 Leek (Groningen) 37 Rietveld (N. Brabant)

38 Putten (Gelderland) 39 Gieten (Drenthe)

40 Duiven (Gelderland) 41 Leiden (Z. Holland)

42 Kampen (Overijssel) 43 Leeuwen (Gelderland)

44 Veen (N. Brabant) 45 Monster (Z. Holland)

46 Doorn (Utrecht) 47 Hasselt (Overijssel)

48 Nieuwpoort (Z. Holland)

49 Sint Anthonius (N. Brabant)

50 Echt (N. Brabant)